

De Stad van Marcel van Engelen *Smoes* van Kees Schelling

Zondag 13 oktober 2024

14.00 - 15.30

Toegang gratis. Aanmelden via info@meckboek.nl

Duo-presentatie! Twee boeken over idealen en de realiteit tegen de achtergrond van de veranderende tijdgeest in Amsterdam.



De Stad Het verhaal van Amsterdam van 1980 tot nu

Aan het begin van de jaren tachtig was Amsterdam er slecht aan toe. Het straatbeeld werd getekend door vervallen panden en verslaafden. De werkloosheid liep op. Inwoners vertrokken massaal, kantoren verdwenen uit de binnenstad.

Tien jaar later was de leegloop voorbij. De economie trok aan en gaandeweg vond Amsterdam een nieuwe toekomst. Wijken verbeterden, fabrieken werden creatieve broedplaatsen, yuppen arriveerden, gezinnen wilden er weer wonen. Maar de laatste jaren trekt Amsterdam zoveel mensen, bedrijven en geld dat een nieuwe crisis is ontstaan. Een 'crisis van succes' – waarin woningnood, toerisme en economische ongelijkheid de stad voor velen onbetaalbaar en ontoegankelijk maken.

In *De stad* laat Marcel van Engelen zien welke krachten, ideeën en mensen Amsterdam maakten tot de stad die het nu is – van het dieptepunt tot vandaag. In een boek vol kleurrijke personages – wethouders, architecten, activisten, wetenschappers, bewoners en café-eigenaren – vertelt hij hoe Amsterdam van wijk tot wijk veranderde, weer tot bloei kwam en voor nieuwe uitdagingen kwam te staan.

De Stad is verkrijgbaar in de winkel en online.

Bestel het boek [hier](#).

We vinden een afhaalbestelling het fijnst.



Smoes Jongeren centrum van Badhoevedorp en Sloten

In *Smoes* vertelt Kees Schelling hoe steeds nieuwe groepen jongeren uit Badhoevedorp en Sloten, zonder professionele ondersteuning, in de jaren 70, 80 en 90 invulling gaven aan Jongeren centrum *Smoes*. Als podium waar roemruchte

bands uit die jaren zoals Doe Maar en Herman Brood & His Wild Romance, maar ook honderden andere bands optraden. Als plaats waar met veel idealen informatieve programma's werden georganiseerd of waar acties werden opgezet voor Afrika of Tsjernobyl. Als filmhuis waar werkelijk alle genres op het doek verschenen. Als club waar muziek de grond deed trillen en waar bijzondere feestjes plaatsvonden.

Het was echter niet allemaal goud wat er blonk. 25 jaar *Smoes* is ook het verhaal van de huisvestingsperikelen, de inbraken en de vechtpartijen. Maar misschien is dit boek nog wel het meest een verhaal geworden van de verbondenheid met elkaar. *Smoes* als de plaats waar je samen met je vrienden en vriendinnen iets bijzonders organiseerde en waar je elkaar elk weekend weer tegenkwam. Een plek voor jezelf in de stad Amsterdam.

Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Meck & Holt.